

Boğaziçi'ni Boğaziçi yapan akılcı, uygar, ülkeye ve dünyaya örnek olması gereken ilkelerimiz var. 2012 tarihli meşhur Senato kararımız bunları yazıya geçirmiş. Bunlar çiğnenince kurumumuzun nasıl yaralanacağını yedi aydır her gün görüyoruz. Boğaziçili olmaktan hep gurur duydum, son yedi ayda bu gurur katlanarak arttı. Bu Cuma yapılacak oylamada destek verilirse rektörlük için YÖK'e başvurmaya karar verdim. Olur da atanırsam tabii ki ilk işim seçilmiş enstitü müdürlerini atamak olacak. Bunu söylemek durumunda kalmamız acı ama her kurulda her üye, bir oy kullanacak. Kurumumuz içiyle dışıyla hapishaneye değil üniversiteye benzeyecek. Son zamanlarda beliren tuhaf demir parmaklıklar gidecek, "işine son verilen" hocalarımız görevlerinin başına gelecek. Baştan itibaren her adımlarının kanuna aykırı şekilde atıldığı hukukçularca saptanan Hukuk ve İletişim fakültelerinin masaya yatırılması gerekecek. (Kapatılmaları için dava açanlardanım.) Seçilmiş Mühendislik Fakültesi dekanımızın atanmasının takipçisi olacağım. Bir an önce normale dönebilme umuduyla,

Cem Say